

G en f. 9 ~~18~~ 8 Sep: 1969

2

Gooische Treckers nemen bij hun gouden jubileumfeest nieuw troephuis in gebruik

Lange snorren, lange kniebroeken gaven eens de toon aan

HILVERSUM — Feest bij Die Gooische Treckers: zaterdagmiddag 9 september is de opening van het geheel vernieuwde troephuis van deze eerste Hilversumse padvindergroep, die dit jaar (als een van de oudste groepen in ons land) een halve eeuw bestaat.

Dit jubileum wordt niet gevierd met een receptie of iets dergelijks; men vond het zinvoller om bij het bereiken van deze mijlpaal het troephuis op het terrein van het astmacentrum Heideheuvel nabij de Crailosebrug te vernieuwen.

Het oude, vervallen gebouwtje is gesloopt en op dezelfde plek is een keurig nieuw, geprefabriceerd groepshuis opgetrokken, waarmee Die Gooische Treckers zichzelf het mooiste geschenk hebben gegeven, dat zij zich maar konden wensen.

Wat de activiteiten van „troep 1" betreft is bekend, dat de verkenneren in de mobilisatietijd 1914-1918 de handen flink uit de uniformmouwen hebben gestoken ten behoeve van het Rode Kruis. Ook is uit stoffige herinneringen aan een lang weggeleden verleden naar boven gehaald, dat tot omstreeks 1925 grote oefeningen werden uitgevoerd met soms wel meer dan vijftig jongens. Niet zelden werd „slag geleverd" met padvindere en andere plaatsers; zo is er nog een oorsprongverklaring aanwezig tegen de Bussumse scouts.

Drillen

De verkenneren waren uitgerust met grote lasso's en lange kniebroeken, die een minimaal stukje knie bloot lieten; hun leiders lieten bij voorkeur grote snorren staan en „drilden" de knapen van je welste.

In 1925 kwam daarin verandering: het patrouillesysteem werd centraal gesteld en de leiders plaatsers zich meer op de achtergrond. Ook troep 1, waarvan lang

geleden o.a. de heer S. Jaarsma, ir. H. C. van Meerten, mr. E. Stutterheim en ir. Ramondt deel uitmaakten, groeide mee in deze richting. Er was ook een groei in omvang, zodat splitsing eerst in twee, later in vier troepen noodzakelijk werd. Het chauvinisme voor de eigen groep was zo groot, dat een leider of een verkenner, die naar een andere groep overstapte, wel voor „verrader" werd uitgemakt en een tijdlang niet werd aangekeken.

Reünie

In de dertiger jaren werd de naam Die Gooische Treckers aangenomen. De tegenwoordige leiding berust bij de heer K. Bockweg als groeps- en de heer J. Nieuwenhuis als verkennerleider.

Na de opening van het nieuwe troephuis op 9 september zullen welpen en verkenneren een aantal activiteiten demonstreren, waarna in De Karseboom een reünie van oud-leden wordt gehouden, gevolgd door een diner. Voor de avond staat een instuif voor alle leiders en leiders van het district op het programma.