

# GOOI - ZUID



# K O E R I E R

SCOUTING 'T GOOI-ZUID    VERSCHIJNT ZES MAAL PER JAAR    6e JAARGANG NR 31 NOV. 1979



# GOOI-ZUID KOERIER

Mededelingenblad voor de leiders, leidsters,  
Pivo's en loodsen van het distrikt 't Gooi-Zuid  
van Scouting Nederland.

Redactieadres: Larenseweg 157/30  
1221CL Hilversum  
tel. 831564

## VAN DE REDAKTIE

De nieuwe vorm van de Gooi-Zuid koerier, waarvan nu ook de voorplaat is aangepast, heeft wel wat reacties losgeroepen. Zelfs uit Limburg ontvingen we een lovende brief. Hartelijk dank daarvoor en we zullen blijven proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van het wel en wee in 't Gooi-Zuid.

Als we de inhoud van deze koerier bekijken dan zien we het vertrek van Bert Kerkhoven, die nu echt afscheid heeft genomen (en hoe!), informatie over de distriktsraad het manifestijn, 3-jaren plan en nog zoveel meer nuttige dingen die de redactie bijeen gegaard heeft. Helaas blijft de bijdrage van de groepen nog wat achter hoewel we van de IP. het exclusieve publikatierecht kregen van de hommage aan Bert. Daarnaast vindt u ook informatie over de vereniging Vrienden Van Scouting die zich in deze GZK aan u voorstelt. Al met al genoeg redenen om ook deze GZK tot de laatste letter te verslinden.

redactie.

## Padvind<sup>G&E</sup>ers

Zeeverkenner Vincent Meijs heeft een niet onverdienstelijke poging gedaan om de historie van de padvinderij in Hilversum op papier te zetten. Alle informatie, die Vincent het afgelopen half jaar bij zijn speuracties heeft vergaard, is nu overzichtelijk terug te vinden in het boekwerkje „Zwervend langs het Spoor”.

Daarmee hoopt hij het eersteklas-insigne binnen te halen. De schrijver, dat hij wat tekening heeft groep Dag Hammerskjöld uit Kortenhoeft.

Meijs heeft overigens niet de pretentie nu de geschiedschrijving

volledig en helemaal correct voor elkaar te hebben. Tips en aanvullende informatie zijn en blijven bij hem aan het goede adres.

Het historisch graafwerk in het 81 pagina's tellend boekje gaat terug tot het jaar 1911, toen de afdeling Hilversum van de Nederlandsche Padvind<sup>G&E</sup>ers Organisatie „troep 1” oprichtte, wat later (in 1931) als naam „Gooische Trekkers” meekreeg.

Het is een verdienste van de schrijver, dat hij wat tekeninf heeft kunnen brengen in de warboel van organisaties en groepen, die voor de oorlog in deze contreien als paddestoelen uit de grond schoten.

### ● VINCENT MEIJS

Meijs beschrijft, hoe het padvind<sup>G&E</sup>erswereldje na de oorlog een grote revival beleefde, hoe daarin later weer wat fenkpd KWAM EN HOE weer wat de klad kwam en hoe de fusie van de vier overgebleven zulen eigenlijk al in 1972 tot stand kwam. Zoals bekend gaat de ene organisatie nu door het leven als Scouting Nederland.

„Zwervend langs het Spoor” zal in beperkte oplage te koop zijn in de Scoutshop aan de Langestraat. De prijs is f 7,50.

Scoutingvrienden,

Het is ongelooflijk, wat ik bij mijn afscheid als sekretaris van het district 't Gooi-Zuid heb mogen ondervinden. Te meer daar ik nog altijd van mening ben, dat ik niets bijzonders heb gedaan. Ik zeg niet dat ik niets gedaan heb, want dat zou valse bescheidenheid zijn. Maar het is al die jaren met ontzaglijk veel plezier gedaan voor een jeugdbeweging waar ik mijn hart aan verpand heb.

Jullie hebben met z'n allen wel laten blijken, dat mijn werk voor het district gewaardeerd werd: een volledige feestavond met als klap op de vuurpijl die prachtige sportfiets. En dan nog al die kleinere, maar niet minder welkome geschenken. En ook nog het cabaret van de I.P.

Scouting Nederland heeft ook nog blijk gegeven mijn werk op prijs te stellen door het verlenen van het zilveren waarderingsteken. Philip Smit, onze districtsvoorzitter (die ik ervan verdenk de promotor van deze feestavond en alles wat er rondom bij kwam, te zijn geweest) mocht mij deze onderscheiding uitreiken.

Voor alles, wat mij geboden is, ben ik heel erg dankbaar en erkentelijk. Persoonlijke bedankjes uitspreken is gevaarlijk want dan loop je de kans iemand te vergeten. Daarom zeg ik uit de grond van mijn hart:

't GOOI-ZUID, HET WAS GRANDIOOS EN , MEDE NAMENS MIJN VROUW,  
DANK IK JULLIE ALLEN VOOR DIT VOOR MIJ ONVERGETELIJK GEBEUREN.

En omdat ik Scouting nog (lang?) niet uit ben (twee groepen houden me vast als CPFV en binnen het gewestelijk bestuur mag ik ook nog even het Spel van Verkennen helpen verwezenlijken) zullen we elkaar vast nog wel eens zien.

Daarom: graag tot ziens en nogmaals allen heel, heel harte-lijk bedankt.

Vriendelijke scoutgroet van



Bert Kerkhoven

## AFSCHEIDSLIED VOOR BERT KERKHOVEN

Onze man was vele jaren  
Sekretaris van 't district.  
In die tijd hee f t ie 't is zeker  
Vele brieven dichtgelikt.

En daarna kwam het bezorgen  
Voor de P.T.T. is 't niets  
Maar ter vermindering van de porti  
Deed ie 't zelf maar op de fiets.

Refrein: Zoals tot nu toe bij een wedstrijd  
nummer één gehuldigd werd  
Brenge wij een grote hulde  
Aan de allerbeste: Bert !  
Petje af voor Bert Kerkhoven  
Petje af voor Bert Kerkhoven  
Petje af voor Bert Kerkhoven  
Petje af voor onze Bert.

Bij het uit een functie treden  
van een functioneel persoon  
Komt er meestal weer een ander  
Zoiets is toch heel gewoon.

Zoals echter valt te vrezen  
Past Gooi Zuid niet in 't stramien  
Eén Bert valt nog wel te vinden  
Maar wie vindt de andere tien!

Bert, bedankt voor wat je voor ons  
al die jaren hebt gedaan  
't zal wat moeilijker gaan word en  
zonder jou weer door te gaan.

Al die jaren was het samen  
werken met jou erg fijn  
En daarom zingen we met z'n allen  
Nu nog tweemaal het refrein

refrein (2x)

*I.P. stam*

*I.P.*

